

# Hans och Greta, den korta versionen

---

Hans & Greta bor med pappa och en ond styvmor i en lite stuga vid skogens slut. Pappan är skogshuggare och familjen mycket fattig. En dag har de inte mat till alla fyra. H&G hör hur styvmor pratar om att lämna barnen i skogen dagen efter. Att barnen klarar sig själva. Att maten bara räcker till två. Pappan låter sig motvilligt övertalas. Samma natt samlar Hans vita kiselstenar ute på gården. Vi vet inte varför. Dagen efter och familjen går på skogsutflykt. Hans släpper stenar efter sig i smyg. Pappa och Styvmor lämnar barnen långt in i skogen vid en eldhärd. Ljuger och säger att de ska gå för att leta ved och snart är tillbaka. H&G väntar tills det blir mörkt, går sedan hem med hjälp av kiselstenarna som lyser i månskenet. H&G möter förvånad pappa och styvmor. På kvällen låser styvmodern in barnen så att Hans inte kan samla stenar. H & G hör hur pappan och styvmodern planerar samma sak för nästa dag. På morgonen nästa dag stoppar Hans ner frukostbrödet i fickorna, lämnar smulor efter sig på vägen i skogen. H&G lämnas ensamma i skogen. Hittar inte hem eftersom djuren ätit upp smulorna. H&G går i skogen på måfå. De kommer fram till ett pepparkakshus. Äter av väggarna och sockret på fönsterfodren. Träffar Häxan som lockar in dem i huset, där har hon riktig mat. Häxan låser in Hans för att göda honom, och tvingar Greta till att bli piga. Dagarna går och Greta jobbar på, och Hans sitter inlåst i sin bur där han får fet mat varje dag. Men Hans lurar Häxan, som ser dåligt, och visar varje dag upp ett gammalt magert kycklingben istället för sitt feta finger. Dags att tillaga Hans&Greta. Häxan tvingar Greta att koka soppan som ska koka Hans. Häxan lurar dessutom Greta att kolla värmen i ugnen, och Greta kryper in i den stora vedugnen. Men väl inne i ugnen förstår Greta vad Häxan tänkt. Snabbt som attan kryper Greta ut igen, spelar dum och lurar in Häxan i ugnen – hon vet ju bättre hur varmt det ska vara. Greta smäller igen luckan och Häxan bränns ihjäl. Greta befriar Hans och tillsammans letar de igenom Häxans ägodelar och hittar ett skrin med juveler. H&G flyr från stugan, springer genom skogen. Men hur ska de hitta hem? Jo, de får hjälp av djuren i skogen och till slut kommer de till en bit av skogen som de känner igen. H&G kommer hem och finner att styvmodern har dött. Pappan är överlycklig att se sina barn igen, han har ångrat sig varje minut sedan han lämnade dem i skogen. De lever lyckliga – och rika sedan de sålt juvelerna – i resten av sina dagar.